



KALENDER

16/10 Youcadag (we ontvangen een oud-leerling op school die een dagje komt meedraaien voor een goed doel)

17/10 Dag van de jeugdbeweging

25/10 Halloweenocht cultuurraad leper (zie bijlage)

27/10 – 2/11 Herfstvakantie

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Op de Dag van de Jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen.

Op vrijdag 17 oktober tonen we dat dan ook graag op onze school. Alle kinderen die in gelijk welke jeugdbeweging zitten, mogen op deze dag in hun outfit naar school komen. We maken er een dag vol spel en plezier van!



AANDACHT

- Ik merk dat heel wat kinderen die met de fiets komen al om 8u20 aan de poort staan. We stimuleren als school absoluut dat kinderen te voet of met de fiets komen, maar de schoolpoort gaat pas open om 8u30 en het is heel vervelend voor wie moet passeren dat de hele ingang voor de school vol staat. Het is ook gevaarlijk als er op school iets gebeurt, dat de hele vluchtweg geblokkeerd wordt. Ik beseft dat het niet gemakkelijk is om op de minuut juist toe te komen, maar als er leerlingen vroeger dan 8u25 aan de poort staan, zullen ze vanaf nu moeten binnen komen in de opvang.
- Tijdens het middagmaal is er bij de oudsten, die eerst buiten spelen en dan eten, heel erg veel rumoer. Zowel ikzelf als meester Wannes zijn al meerdere keren in de eetzaal geweest omdat er heel wat kinderen zich te wild en te luid gedragen. Tussen de middag zijn Inge en Dylan er samen om de kinderen eten te geven en het is dan ook de bedoeling dat ze luisteren naar hen, net als naar de andere juffen en meesters op school. Zij zetten zich dagdagelijks in, maar het is niet fijn werken als er niet geluisterd wordt. Gisteren liep het opnieuw de spuigaten uit en is er, in overleg met mij, beslist geweest om de kinderen 5 minuten langer in de eetzaal te houden en als het nog niet ok was, tot de pauze gedaan was. De refter is geen speelzaal en ik vind respect voor iedereen heel belangrijk, ook voor de kinderen die wel rustig zijn en graag rustig kunnen eten. Gaan jullie daar thuis nog even over in gesprek? Alvast bedankt!

SCHOOLZWEMMEN

Na de herfstvakantie gaan de kinderen uit het lager opnieuw gaan zwemmen. In bijlage kunnen jullie de brief met uitleg hierover terugvinden. We kijken alvast weer uit naar veel waterplezier!

HELM OP, FLUO TOP!

De dagen worden opnieuw korter, laten we ervoor zorgen dat we met z'n allen zichtbaar zijn in het verkeer, zowel te voet als met de fiets.

BEDANKT!

- Bedankt aan alle ouders en grootouders die de voorbije weken gereden hebben voor onze uitstappen! Het is enorm leuk voor onze juffen om zoveel enthousiaste reacties te krijgen voor het vervoer als ze iets organiseren.
- Aan ons oudercomité voor de organisatie van Café parlé. Ook een hele dikke merci aan iedereen die aanwezig was! Het was een topeditie!
- Aan ons oudercomité voor de vele klusjes hier op school de afgelopen weken. Voor ons als school is dit een hele grote meerwaarde dat we ook hiervoor op hen kunnen rekenen.